



KNUTSELIDEE

N°105.015 - BLAD AFDruk

MOEILIKHEIDSGRAAD: *eenvoudig*



BENODIGDE TIJD: *ca. 2 uur*



 **Aduis.**

Blad afdruk op Stof

Materiaal:

- ♥ KATOENEN STOF
- ♥ STOF VERF & STOF STIFTEN
- ♥ BLADEREN MET INTERESSANTEN NERF

- ♥ BORSTEL PENSELEN
- ♥ KRANTEN & KEUKEROL
- ♥ SCHAAR

Zo gaat het werk voorbereiding

1. Stof wassen en strijken
2. Verzamel verschillende bladeren in het bos (niet persen!).



3. zet de verf, kwasten, keukenpapier en de kranten klaar. Knip een krant in stukken van DIN A5 formaat.



4. Leg de rest als ondergrond neer, zodat alles schoon blijft.



Afdruk

1. Stop voor het afdrukken een krant in de tas, of onder de stof. Dit om doordrukken van de verf te verhinderen!

2. Leg de bladeren op de stof, probeer verschillende motieven.



3. Breng de kleuren met een kwast aan op de achterkant (= kant met de bladnerven), kies herfstkleuren en veeg overgangen uit. De hoeveelheid verf mag niet te veel en niet te weinig zijn. Je kunt het beste een proefafdruk maken op absorberend papier (keukenpapier of vloeipapier). Vergeet het steeltje van het blad niet!



4. Leg het blad op de gewenste plek op de stof en druk lichtjes aan. Begin indien mogelijk aan de bovenkant en werk naar de onderkant, zodat je geen vlekken maakt op een afdruk dat al af is!



5. Leg er een schoon stuk krantenpapier op en druk stevig aan met de vlakke hand.



6. Til het krantenpapier voorzichtig op en vouw dubbel, het blad vanaf de steel optilend. Druk de andere blaadjes op dezelfde manier af, steeds met schone kranten!



KNUTSELIDEE

N°105.015 BLAD AFDRUK

Afsluiten

1. Laat de bedrukte stof goed drogen en strijk de kleuren in volgens de instructies. Altijd aan de verkeerde kant van de stof strijken....

2. Ontwerp verder naar wens met stoffkrijt (namen, boomsoorten, leuke spreuken!).

- ♥ JE BENT NOOIT TE OUD OM DOOR EEN STAPEL BLADEREN TE RENNEN!
- ♥ HERFST IS DE LENTE VAN DE WINTER!
- ♥ HERFST IS LEVEN DAT INTENS IS!
- ♥ HERFST IS EEN TWEDE LENTE, WANNEER ELK BLAD EEN BLOEM WORDT!
- ♥ DE HERFST IS DE MOOISTE KLEURRIJKE GLIMLACH VAN HET JAAR!
- ♥ DE LENTE VERKWIKT, DE HERFST INSPIREERT!
- ♥ VAN DE DROMEN VAN DE LENTE WORDT IN DE HERFST JAM GEMAAKT!
- ♥ IN DE VURIGHEID VAN DE HERFST GROEIT DANKBAARHEID!
- ♥ ELK SEIZOEN IS HET BEGIN VAN EEN WONDER!
- ♥ IN HET LEVEN MOET JE VEEL DINGEN MEENEMEN WAARVOOR JE HELEMAAL GEEN RUGZAK HEBT!
- ♥ DE BOSSEN ZIJN AL KLEURRIJK...



BASTELIDEE