

GEZONDHEID

Lees het verhaal aandachtig door!

Noteer de belangrijkste informatie. Probeer nu het verhaal met je eigen woorden opnieuw te schrijven. Vergelijk daarna of je iets vergeten bent.

Artsen hebben veel te doen.

Veel mensen zijn ziek of voelen zich, alsof ze ziek zijn.

Dr. Faam wordt voortdurend bij de zieken geroepen.

Niet alleen omdat hij deze naam heeft. Dr. Faam is gewoon een goede dokter.

Sinds meerdere dagen komt Dr. Faam nauwelijks thuis.

Hij is de hele dag in het ziekenhuis en onderzoekt patiënten.

Hij moet naar een meisje dat haar arm bezeerd heeft.

Hij moet naar een jongen die een Indianen pijl in zijn linkervoet heeft steken.

De telefoon van dokter Faam gaat over. Een schorre stem zegt:

„Goedendag dokter! U spreekt met mevrouw Van de Boom.

Ik heb vreselijke pijn. Mijn pijn is zo groot als de tijger in de dierentuin.”

„Ojee”, zegt dokter Faam. „Wat is er gebeurd?”

„Van alles!” roept mevrouw Van de Boom.

„Een bal heeft me op het hoofd geraakt. Een baksteen is op mijn tenen gevallen.

Een vliegtuig heeft mij geschampt. Een krokodil heeft mij aangevallen.

Een groene mist heeft me vergiftigd en ik heb buikpijn, alsof ik drie schnitzels in een keer op heb gegeten!”

„Dat klinkt heel ernstig,” zegt dokter Faam. „Ik kom eraan!”

Dokter Faam maakt snel nog het verband gereed, daarna neemt hij afscheid in het ziekenhuis. Hij rijdt naar mevrouw Van de Boom.

„Goedendag dokter!” roept mevrouw Van de Boom, als dokter Faam de deur opent.

„Hoe gaat het met u mevrouw Van de Boom”, vraagt dokter Faam en gaat bij haar op bed zitten.

„Al veel beter”, zegt Sarah, de kleine dochter van dokter Faam, en valt hem om de hals.

„Maar, mevrouw Van de Boom”, zegt dokter Faam.

Daarna omhelst hij Sarah, en houdt haar stevig vast.

En dat is het beste medicijn, dat er is.

