

# De structuur van de katholieke kerk



De kerk is de gemeenschap van gedoopten, die in Jezus Christus geloven.

Jezus Christus is het hoofd van de kerk.

Hij heeft de apostel Petrus als zijn waarnemer op de aarde benoemd.



De opvolger van de Heilige Petrus is de paus.

Hij is het hoofd van de kerk hier op aarde, en leidt de gehele Kerk.

Hij heeft het hoogste leergezag, is de herder, priester en gelijktijdig altijd de bisschop van Rome.

De bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen en leiden een kerkprovincie, welk men diocesen of het bisdom noemt.



De bisdommen zijn weer onderverdeeld in parochies.

Over een parochie staat een pastoor.

Verschillende parochies vormen samen een decaanaat (ca. 10), welke een deken is toegewezen.

Probeer de volgende vragen te beantwoorden of te weten te komen

Weet je ..  
hoe onze paus heet?

---

tot welk diocesen jij behoort en wie de bevoegde bisschop is?

---

wie de pastoor van jouw parochie is en hoe hij heet?

---



*„breek de muren af die ons scheiden,  
en breng ons samen in Christus, door uw  
Geest.“*

