

DE GRAVEN IN HET OUDE EGYPTE

Lees de tekst door en probeer op de lege plaatsen de woorden uit het vak eronder in te vullen:

Bij de begrafenis van een heerser, ging het er zowel feestelijk als ook luguber aan toe. De oude Egyptenaren geloofden namelijk aan een leven na de dood. Omdat het de koningen en koninginnen in het hiernamaals aan niets ontbrak, kregen ze veel schatten mee in hun graf. Dit waren edelstenen, kunstwerken en nog veel meer. Ook werden ze door tientallen bedienden in het graf gevolgd.

Veel tomben van heersers vond men op Koninklijke begraafplaatsen. Een van de grootste begraafplaatsen was de Koninglijke begraafplaats van Ur.

Veel graven zijn geplunderd, omdat de schatten zeer waardevol waren.



Teken schatten van welke je gelooft dat zij in de graven waren geplaatst:

