

## Waar komen de namen van de maanden vandaan?



Dat je met oudjaar vuurwerk afsteekt, is als een zeer oud gebruik. Vroeger geloofden de mensen dat ze met veel lawaai en vuur de boze geesten konden verdrijven.

Onze kalender gaat terug tot de Romeinse keizer Julius Caesar. Ook de namen van de maanden hebben een Romeinse origine. De taal die destijds gesproken werd was Latijn, daarom vindt je in de maanden ook Latijnse overblijfselen.

Dit jaar is het jaar  .  
Er zullen altijd  maanden zijn.

Denk aan de kalender van tegenwoordig. Je komt vast en zeker gemakkelijk te weten hoe de maanden tegenwoordig heten.

1. Deze maand is vernoemd naar de Romeinse god JANUS.
2. FEBRUARIJ (schoonmaak maand) werd hij door de Romeinen genoemd.
3. Deze maand is vernoemd naar de god van de oorlog MARS.
4. De naam komt van het woord APERTIRE (openen in Latijn).
5. MAIA was de godin van de groei.
6. De godin van het huwelijk heette JUNO.
7. Genoemd naar JULIUS Caesar.
8. De naam van de maand komt van de keizer AUGUSTUS.

Hoe het de maand nu?	Hoeveel dagen heeft hij?
1 januari	31
2 februari	28 of 29
3 maart	31
4 april	30
5 mei	31
6 juni	30
7 juli	31
8 augustus	31

De maanden september, oktober, november en december zijn gewoon naar de Latijnse rangtelwoorden voor 7e, 8e, 9e en 10e genoemd.

Ken je een paar gelukssymbolen, die de mensen geven als ze elkaar in het nieuwe jaar voor de eerste keer zien? \_\_\_\_\_

klavertje vier, geluksvarkentje, hoefijzer  
schoorsteenveger, vliegenschwam, lieveheersbeestjes

